



„OOK VANDAAG ROEPT GODS LEIDING IN HET LEVEN VAAK VRAGEN
OP. DAT MAAKT DE GESCHIEDENIS VAN DE WOESTIJNREIS HEEL
ACTUEEL EN PERSOONLIJK”

Langs een omweg NAAR KANAÄN

Het leven heeft vaak onvoorziene krommingen. Ze plaatsen christenen voor de vraag naar Gods leiding in hun leven. De woestijnreis van Israël heeft daarover veel te zeggen, ontdekte ds. S. Maljaars. "We moeten leren dat de wolkkolom ook naar Mara en de woestijn Sin voert."

tekst: HUIB DE VRIES beeld: ANTON DOMMERHOLT



"Uiteindelijk
gaat het om
onze verhouding
met God.
Alles van
Israëls
woestijnreis
wees heen naar
de Heere Jezus"

Als student aan de Theologische School in Rotterdam maakte ds. S. Maljaars (48) een preek over Israël in Mara. Hij hield die in verschillende gemeenten en kreeg er nogal wat reacties op. In Middelharnis, zijn eerste gemeente, wijdde hij jaarlijks een serie preken aan de reis van het bevrijde slavenvolk door de woestijn. Hij raakte daar meer en meer door geboeid en kreeg van gemeenteleden hetzelfde te horen.

Het verbaast de predikant van de gereformeerde gemeente te Meliskerke niet dat dit gedeelte van de Bijbel veel christenen raakt. „Israël werd langs een omweg naar Kanaän geleid. Voor het volk was dat onbegrijpelijk, maar de Heere had er zijn wijze bedoeling mee. Ook vandaag roept Gods leiding in het leven vaak vragen op. Dat maakt de geschiedenis van de woestijnreis heel actueel en persoonlijk.”

DAT HERKENT U IN UW EIGEN LEVEN?

„Zeker, bijvoorbeeld in de adoptie van onze drie kinderen. In 1992 zijn we getrouwd, met de hoop ook kinderen te ontvangen. Die wens ging niet in vervulling. Onderzoek maakte duidelijk dat het krijgen van eigen kinderen voor ons niet was weggelegd. Dan sta je voor zo'n onverwachte kromming in het leven. Zoekend en vragend zijn we aan de weg van adoptie begonnen. Met het gebed tot de Heere die weg te sluiten als het alleen onze wens was, en deuren te openen als het een weg in Zijn gunst was. Het heeft een aantal jaren geduurd eer we onze oudste dochter toegewezen kregen.

Dat gold ook voor mijn weg naar het ambt. Al jong had ik het verlangen Gods Woord te verkondigen. Later

heeft de Heere me krachtig geroepen met een woord uit Jesaja 40, tijdens een weeksluiting die ik als leerkracht hield. Het negende vers greep me aan tot in het diepst van mijn ziel. Daarna kwam de strijd. Is dit nu een roeping van de Heere, of maak ik dat er zelf van?”

HOE KRIJG JE OP ZO'N VRAAG HET ANTWOORD?

„De Heere werkt de dingen uit in de gewone gang van het leven. Daarin spelen levensomstandigheden mee, je karakter en heel veel meer, maar Hij onderwijst ons in het bijzonder door Zijn Woord. Vaak gaat het ook dan langs een omweg. Bij mij lag er ruim acht jaar tussen mijn roeping en uitstoting. Toen kwam de Heere zo krachtig terug op het eerder gesproken woord uit Jesaja dat ik vrijmoedigheid kreeg om naar de kerkenraad te gaan voor een attest. Nu zie ik het nut van deze omweg. Bij mijn eerste roeping was ik diaken. Ik moest nog ouderling worden en later scriba om zo te worden voorbereid op mijn huidige werk als predikant. Wat is de Heere wijs!”

HEBT U DIE BIJZONDERE LEIDING OOK ERVAREN BIJ DE GANG NAAR UW GEMEENTEN?

„Gelukkig wel. Tijdens mijn studie hadden we al zorgen met een van onze kinderen. Je slaat dan aan het denken. Wat zou voor ons gezin een geschikte plaats zijn? Verschillende gemeenten waren in mijn gedachten. Enkele maanden voor het eindexamen wees de Heere me vanuit Zijn Woord duidelijk op Middelharnis. Toen ik beroepbaar was, werd mijn medebroeder daar echter eerst beroepen. Dan komt alles op de zeef. Toch gaf de Heere de overgave in mijn hart dat Hij ervan wist. Pas in de tweede

week kwam het beroep. Die omweg leerde me dat God mij helemaal niet nodig heeft en tegelijk dat Hij de dingen die Hij belooft ook doet. Op Zijn tijd. In de jaren erna hebben we ervaren dat de Heere ons voorging als de wolk- en vuurkolom. Wat zeker niet betekent dat het dan allemaal gemakkelijk gaat. Zo namen in ons gezin de zorgen toe. We moeten leren dat de wolkolom ook naar Mara en de woestijn Sin voert. Wat is het een troost als je dan bij ogenblikken mag weten: zelfs boven deze plek staat de wolkolom.

Uiteindelijk gaat het om onze verhouding met God. De belangrijkste les van Israëls woestijnreis is, dat alles heen wees naar de Heere Jezus. Ik kan me verwonderen over Gods leiding in mijn leven, maar veel belangrijker is dat Hij mij in de woestijn van het leven iets wil leren van het verzoeningswerk van Christus.”

WELKE BETEKENIS KENT U TOE AAN HET ONTVANGEN VAN TEKSTEN IN SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN?

„De Heere kan die op bijzondere kruispunten in je leven geven, maar we moeten er wel voorzichtig mee zijn. Als je een behoorlijke Bijbelkennis hebt, kan het zomaar gebeuren dat in bepaalde omstandigheden een tekst in je gedachten komt die je op die situatie plakt. Wil ik graag dominee worden of kinderen adopteren, dan krijg ik er vast wel een tekst voor. Dat maakt me huiverig voor het steunen op invallende teksten. In het algemeen gebruikt de Heere de dagelijkse lezing van Zijn Woord en de wekelijkse prediking om ons de weg te wijzen. Die gestadige leiding door Zijn Woord en Geest staat voor mij voorop. Laten we het bijzondere niet tot regel maken.”

NOGAL WAT OUDVADERS GINGEN VRIJ RATIONEEL OM MET BEROEPEN. HET WAS BIJNA VANZELFSPREKEND DAT ZE EEN BEROEP NAAR EEN GROTERE GEMEENTE AANNAMEN.

„Dat laat zien dat de Heere ons verstand nooit uitsluit. En dat de leiding door Gods Geest niet los staat van de tijd waarin je leeft en de kerkelijke cultuur waarin je verkeert. Duidelijk is dat men in die tijd vaak anders omging met een beroep dan wij gewend zijn. Toch zou ik niet graag zeggen dat Smytegelt ongeestelijk bezig was toen hij van Borssele naar Goes trok omdat hij daar meer mensen onder zijn gehoor kreeg. Voor mezelf zou dat te weinig zijn. Dat zal ook met mijn karakter te maken hebben. Als ik zondag voor mijn gemeente sta, geeft het rust dat ik mag weten dat de Heere me naar deze gemeente heeft gezonden. Ook daarin is de woestijnreis tot lering. Mozes zag niets dan bezwaren toen God Hem riep. De Heere kwam hem daarin tegemoet. Kaleb was een onverschrokken man, die vastberaden zijn weg ging. Tegen Jozua zei de Heere meerdere malen: „Heb goede moed.” Die bijzondere bemoediging had Kaleb niet nodig, Jozua blijkbaar wel. De Heere houdt rekening met onze persoonlijkheid. Dat zie je ook in het handelen van de Heere Jezus met de discipelen.”

HOE ZIET U HET FEIT DAT GODVREZENDE MENSEN IN DEZELFDE SITUATIE SOMS EEN TOTAAL VERSCHILLENDE KEUZE MAKEN EN DAARIN ALLEBEI GODS GOEDKEURING ERVAREN?

„Ezra en Nehemia zijn daarvan een voorbeeld. Ezra durfde voor zijn reis naar Jeruzalem geen militaire escorte

te vragen, omdat hij tegen de koning een geloofsbelijdenis had afgelegd. Nehemia maakte dankbaar gebruik van de aangeboden gewapende geleide. Het leert ons dat we het geweten van een ander niet moeten binden in middelmatige zaken.”

IN HOEVERRE IS GODS LEIDING OP TE MAKEN UIT ZIJN VOORZIENIG HANDELEN?

„De Heere spreekt vaak meer door Zijn daden dan door zijn woorden, wordt wel gezegd. Dat hebben we zelf heel sterk ervaren in het adoptietraject. Maar ook als de Heere door Zijn voorzienigheid leiding geeft en deuren opent, is dat aan onze kant altijd in de weg van het gebed en de afhankelijkheid.”

HOE BEOORDEELT U DE OPVATTING DAT GOD MET IEDER MENS EEN BIJZONDER PLAN HEEFT EN DAT HET ONZE ROEPING IS DAT PLAN UIT TE VOEREN?

„Het woord ”plan” klinkt me te activistisch. Ik zou liever zeggen dat God een bedoeling heeft met ieders leven. Dé bedoeling is dat we door een waar geloof aan Hem verbonden worden. Heel Israël was onder de wolk, ging door de Rode Zee, genoot van Elim en at het manna, maar het merendeel is niet in Kanaän aangekomen. Vanwege ongelof. Het is groot als we Gods leiding in ons leven ervaren, maar dat is niet genoeg. Alleen de zaligmakende leiding van God in Christus brengt ons in het Kanaän van de eeuwige rust.”

N.a.v. "Brood in de woestijn. Gods leiding in ons leven", ds. S. Maljaars; uitg. Den Hertog, Houten; 140 blz.; € 16,90.